

# Sogneblad

*Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk*

*December 2022*

## ... men kan Julen være en slags Advent?

Kære Menighed

Både indkøbscentre, gader, skoler, andre institutioner og måske mange stuer har i flere uger prædikeret, at det allerede er Jul. Ikke umiddelbart kan man se den store sammenhæng mellem marketings jul, som varer fra omkring midt i oktober, og mere intens fra den 1. december til og med den 25. december og den kristne forståelse af Julen. For os er Julen fejring af Jesu fødselsfest. Centralt står den 25. december, som Jesu fødselsfest (fejringen påbegyndes dagen før om aftenen: den 24. december). Og Juletiden er så først begyndt, og den varer, indtil vi har fejret Jesu Dåb efter De Hellige Tre Kongers Fest.

Derfor bliver det tit sagt i kirken: Advent er endnu ikke Jul. Det er en forberedelsestid til Julens fejringer. Men kan man sige det omvendte? Kan Julen være en slags Advent?

Først og fremmest gennemlever vi Julehøjtiden som opfyldelse af de løfter, som vi Advent igennem går i møde. Gud har aflagt løfterne om en strålende frelse ved sin Søns komme til verden som Menneske. I Adventstidens liturgier præsenteres vi for mange profetier om disse løfter. Profetierne styrker vor længsel efter at kunne modtage Julens allervigtigste gave, Gaven selv, i Det Nyfødte Barn fra Betlehem: Guds og Jomfru Marias Søn, Jesus Kristus. Det Barn, hvis komme hjælper os (uanset alder) med at se os selv som børn. Ja,



**Eukaristisk tilbedelse i Niepokalanów, Polen**

Guds børn. Hvor mange af os voksne aldrig har drømt om at kunne kravle ind i julekrybben og ikke alene at være en del af dens opstilling, men nærmest at smage den varme – midt i vinterkulden – som stråler ud af Den Nyfødte og igennem den kærlighed, Han omsluttes af i sine ringe fødselskår? At blive en del af mysteriet?... Jeg må bekende, at tanken strejfer mig. Mig som voksen mand. Mig som præst. Mig, som ved Jesusbarnet finder mig selv som et barn. Guds barn! Måske endda mere end under andre omstændigheder. Mig, som ved Hans i øjenfaldende magtesløshed og afhængighed af de voksnes omsorg og beskyttelse finder tryghed og sikkerhed. Mig, som i Hans magtesløshed finder Ham som Den Almægtige! Hvert eneste år!

I den forstand er Julen ikke Advent, men Adventstidens opfyldelse. Den vidunderligste af slagsen.

Kan man alligevel forestille sig en berettigelse for, at Julen (fejringen af Jesus Fødsel) kan betragtes som Advent? Ja! I den grad endda. I det meste af Adventstiden helt op den 16. december gør Kirkens liturgi os opmærksomme på, at vi i den egentlige forstand forbereder os på det, som endnu ikke er sket. Om end fejringen af Jesu Fødsel ikke er nogen markering af, at Jesus er blevet 1 år ældre siden sidste Jul. Om end Julen - ikke mindst dens liturgier - først og fremmest er en aktualisering af

begivenheden: Jesu Fødsel (Han fødes for os her og nu en gang for alle), så betragter vi her alligevel et mysterium, som allerede har fundet sted. For ca. 2020 år siden (vi kender ikke det præcise årstal). Jesu 1. komme til verden (fødslen i Betlehem) har dog ikke været mål i sig selv. Målet er Hans andet komme i herlighed og væld ved verdens ende for at gennemføre dom over os og helt og totalt fuldende vor frelse (frelsen tilfalder os, hvis vi ikke hellere forkaster Hans dom og Hans frelse).



Forberedelsen til Jesu andet komme er en lang Advent. Juletidens fejring af Jesu Fødsel er en del af den. Faktisk også både Faste- og Påsketiden er det. Hele vort liv er Advent i den forstand. I Messens 3. Eukaristiske Bøn kort efter konsekrationen af Brød og Vin siger præsten: **"og mens vi forventer Hans genkomst, bringer vi Dig med tak dette levende og hellige offer."** Frembæring af dette offer står centralt i vor forberedelse til Jesu 2. komme. Her frembærer vi til Gud, **"hvad vi selv fik i gave af Dig /af Gud/"** (1. Eukaristiske Bøn): Hans Søns Legeme og Blod. I forening med Ham frembærer vi også os selv og vore kære: både de levende og de døde. Derfor er det slet ikke ligegyldigt, om deltagelse i Messen er vor elskede praksis, eller om vi hellere (uden alvorlige, bl.a. helbredsmæssige grunde) springer den over.

Jeg ønsker alle, at Advent (både som tiden op til Julen og som ventetiden på Jesu 2. komme) må være bevidst, frugtbar vandring mod mødet med Herren. Må Jesu hellige Moder - Jomfru Maria sammen med Skt. Josef bære os under denne vandring mod Guds og Marias Søn, når vi føler, at vore kræfter svigter. **"Julen har (allerede) bragt velsignet bud."** /K: Komponist: C.E.F. Weyse; T: B.S. Ingemann/. Lad os glædes ved buddets opfyldelse.

*Pastor Michal Bienkowski*

## To historier fra gamle dage

For nylig fik jeg lov til at låne en gammel bog, et medlem af vores menighed fik som gave som barn.

Bogen indeholdt årgang 1953 af et tidsskrift, som mange katolikker læste dengang: Jesu Hjerter Budbringer. Det blev udgivet af jesuitterne i Danmark. Desuden var det organ for Bønnens Apostolat i Norden.

Som Katolsk Orientering gør det nu, indeholdt Jesu Hjerter Budbringer også katolske nyheder fra Danmark og fra verdenskirken. Det var interessant at læse om, hvordan katolikker tænkte og levede deres tro dengang, men trods alt ikke så interessant for os i dag.

Jeg fandt dog to små historier, som vi stadig kan have glæde af at læse. Den første handler om bøn, og den anden er en legende om, hvordan den vilde rose opstod. God fornøjelse!

*Birgit Bidstrup Jørgensen*

## Bøn

Vi kender måske alle sammen historien om den dame, som læste i Det Nye Testamente, at hvis vi tror fast nok, vil vor bøn kunne flytte bjerge.



Over for denne dames hus lå en høj, som irriterede hende, fordi vejen gik op over den, og det ville have været meget lettere og behageligere for hende, hvis hun kunne slippe for at gå opad og nedad, hver gang hun skulle til byen. Derfor bad hun meget ivrigt og andægtigt om, at den høj måtte blive flyttet.

Så snart det var blevet lyst næste morgen, skyndte hun sig ud af sengen, trak rullegardinet op og kiggede ivrigt ud. "Det tænkte jeg nok!" sagde hun. "Selvfølgelig ligger den der endnu!"

Men der er også en anden historie. Den handler om en lille pige, som bad inderligt om at måtte få en bestemt ting, og da hun ikke fik den, drillede hendes søskende og kammerater hende. "Der kan du se," sagde de, "Gud svarede ikke på din bøn!" "Jo, det gjorde han da," forsikrede pigen, "han sagde nej!"

Den første betingelse for, at en bøn kan være en virkelig bøn, er ærbødighed. Vi må huske, at vi henvender os med vore anliggender til den, der ganske vist er vor Fader i himlen, men også den almægtige Gud. Når vi beder, mens vi i vort hjerte bærer på et vist nag til Gud, som ligger parat til at bryde frem, så snart vi ikke opnår, hvad vi ønsker af ham, så vi trækker på skulderen og siger: "Ja, det tænkte jeg nok!" Så har vi ikke bedt med ærbødighed.

Gud ser ind i hjerterne. Hvis han i hjerterne opdager mangel på tillid, som igen bunder i mangel på kærlighed, holder han sig måske tilbage, så den skjulte gift kan komme op på overfladen og blive erkendt af dem, som beder uden kærlighed.

Men det modsatte kan også være tilfældet. Den lille pige i historien havde den rigtige indstilling. Hendes tillidsfulde kærlighed var så stor, at en afvisning slet ikke kunne ryste den. Og når Gud finder sådanne skatte i et hjerte, opfylder Han måske ikke dets bøn, fordi Han vil have skattene op på overfladen og lutre dem.

Alt afhænger af vor tro, men tro er først og fremmest vor indstilling til den personlige Gud, og derfor kan troen ikke blive stærk uden kærlighed.

Vi må ikke begynde med at prøve på at overbevise os selv om, at vi ikke føler den allermindste tvivl; nej, vi må begynde med at se på Gud. Jo mere vi elsker Ham, des bedre vil vi kunne se Ham, og desto stærkere bliver vor tro, for så bygger vi troen på Guds godhed og kærlighed. Og så kommer Vor Frelseres ord til at gå i opfyldelse for os: "Bed, og I skal få. Søg, og I skal finde. Bank på, og der vil blive lukket op for jer."

*Fra: Jesu Hjerte Budbringer. Juli og August 1953.*

## Hvordan den vilde rose opstod - En legende

Der stod en tornebusk ved Jerusalem. Da vor Frelser bar sit tunge kors til Golgata, kom han forbi den, og en fremspringende ranke rev ham til blods. De røde dråber af hans kostbare blod glødede på grenen. Men da tornebusken så dette sorgfulde, tålmodige, kærlige ansigt, kendte den sin herre og skaber og var bedrøvet over at have tilføjlet den mishandlede Frelser flere sår.

Herren så tornebuskens medfølelse og følte sig trøstet af den, og det så meget mere, som menneskene kun havde spot og hån til overs for ham i hans lidelse. Og se: hver dråbe af det hellige blod forvandlede straks til en smuk rosenrød blomst, og endnu den dag i dag forkynder de vilde roser, hvordan Gud belønnede kærligheden.



Dette er jo kun en legende; men af den kan vi lære selv at bevirke lignende rosenundere. Den kristnes livsvej er stejl og snæver og bevokset med torne. Når tornene sårer os, og bloddråber bliver hængende på tornene, da skal vi i medfølelse kærlighed ofre dem til Jesu hjerte, og de vil forvandles til gudskærlighedens strålende roser, som forskønner vor livsvandring og glæder Jesu hjerte. Alle besværlige pligter, hvert kors og hver lidelse, al modgang, hver selvfornægtelse og overvindelse, al elendighed og alt bittert stikker og smerter og river os til blods. Men glem ikke: Blod kan blive til roser, hver bloddråbe en rose, hvert tornestik en rose, hvert suk en rose.

Forestil dig Guds Moder med Jesusbarnet. Gå til Maria med hver eneste smerte. "Moder, en rose til!" Ræk hende den; hun vil kærligt bøje sig ned til dig, modtage din rose og række den til sit guddommelige barn. Hvor det guddommelige hjerte da vil fryde sig. Indprent dig dette billede, og saml mange roser. Prøv i det mindste én gang dette middel, og se selv, om det ikke virker undere – kærlighedens undere, rosenundere.

*Fra: Børnenes Budbringer, Oktober 1953*



## Børneundervisning forår 2023

**Børn, der forbereder sig til deres første hellige kommunion** tilbydes undervisning efter messen **hver lørdag** uden for skoleferierne ved Annelies van der Meer.

**Børn, der har modtaget deres første hellige kommunion** tilbydes undervisning ved Birgit Bidstrup Jørgensen på **følgende datoer**:

Januar	den 7. og den 21.
Februar	den 4.; 18. februar fejres fastelavn
Marts	den 4. og den 18.
April	den 1., den 15. og den 29.
Maj	den 13.

**Unge, der forbereder sig på firmelsens sakramente** tilbydes undervisning ved p. Michal på **samme datoer**.

### Kateketer:

Annelies van der Meer (yngste hold):  
e-mail: [annelies\\_van\\_der\\_meer@hotmail.com](mailto:annelies_van_der_meer@hotmail.com)  
Birgit Bidstrup Jørgensen (ældste hold):  
e-mail: [birgitbidstrupjoergensen@gmail.com](mailto:birgitbidstrupjoergensen@gmail.com)

## Tankevækkende samtale ...

I en mors mave lå to babyer. Den ene spurgte den anden: "Tror du på et liv efter fødslen?"

Den anden svarede: "Hvorfor spørger du? Selvfølgelig tror jeg på det. Der må være noget efter fødslen. Måske er vi her for at forberede os på, hvad vi bliver senere?"

"Nonsens", sagde den første. "Der er intet liv efter fødslen. Hvilken slags liv ville det dog være?"

Den anden svarede: "Jeg ved det ikke, men der vil være mere lys end her. Måske går vi med benene og spiser med munden. Måske har vi andre sanser, som vi ikke kan forstå nu?"

Den første: "Det er absurd! Det er umuligt at gå. Og spise med vores munde? Latterligt! Navlestrengen leverer næring og alt, hvad vi har brug for. Men navlestrengen er så kort. Livet efter fødslen er logisk udelukket."

Den anden insisterede. "Jamen, jeg tror, der er noget, og måske er det anderledes, end der er her. Måske får vi ikke brug for denne fysiske ledning mere."

Den første svarede: "Nonsens. Og derudover, hvis der er liv, hvorfor er der så ingen, der kommer tilbage derfra? Fødslen er livets slutning, og efter fødslen er der intet andet end mørke og stilhed og glemsel. Det fører os ingen vegne."

"Nåh, jeg ved nu ikke", sagde den anden, "men helt sikkert vil vi møde mor, og hun vil passe på os."

Den første svarede: "Mor? Tror du virkelig på mor? Det er til at grine af. Hvis mor findes, hvor er hun så nu?"

"Hun er overalt omkring os, vi er omgivet af hende. Det er i hende, vi lever", sagde den anden. "Uden hende ville og kunne denne verden ikke eksistere."

"Jamen jeg ser hende ikke", sagde den første, "så det er kun logisk, at hun ikke findes."

Hvortil den anden svarede: "Nogle gange, når du er i stilhed, og du fokuserer og lytter, kan du opfatte hendes nærvær, og du kan høre hendes kærlige stemme kalde ned fra oven."

*Hvad man dog ikke kan læse på Facebook!*

*Vi, der er født og døbt i Kristi Kirke, har lov til at glæde os over og tro på det liv, Han har lovet os efter døden.*

## Messer i Skt. Elisabeths Kirke

Ingen messe på søndage.

### Lørdag:

Kl. 15.00 Barmhjertighedens rosenkrans  
kl. 15.10: Guds Moders Rosenkrans  
kl. 15.30 Søndagsmesse.

**Onsdag** kl. 17.30: Hverdagsmesse.

**Torsdag** kl. 08.00: Hverdagsmesse

Se opdateret kalender på [www.katolsk-vestsj.dk](http://www.katolsk-vestsj.dk)  
Her findes også opslag om andre arrangementer.

## Messer i juledagene

### Holbæk:

Julenat: lørdag d. 24. december/søndag, d. 25. december Midnatsmesse kl. 24:00/ 00:00  
Juledag: søndag d. 25. december kl. 18:00  
Tamilsk Julemesse  
2. Juledag: mandag d. 26. december International Julemesse kl. 15:30  
Nytårsaften: lørdag d. 31. december: Nytårsdagsmesse kl. 15:30

### Slagelse:

Juleaften: lørdag d. 24. december Juleaftensmesse kl. 15:30  
Juledag: søndag d. 25. december Juledagsmesse kl. 11:00  
2. Juledag: mandag d. 26. december Polsk Julemesse kl. 11:00  
Nytårsdag: søndag d. 1. januar Nytårsdagsmesse kl. 11:00

### Kalundborg:

Juledag: søndag d. 25. december: Juledagsmesse kl. 15:30  
Nytårsdag: søndag d. 1. januar: Nytårsdagsmesse kl. 15:30

## Kontakt

### Sognepræst:

P. Michal Bienkowski  
Frederiksgade 7  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 52 06 45  
mobil: 20 72 89 51  
e-mail: [bienkowski@katolsk.dk](mailto:bienkowski@katolsk.dk)

P. Michal træffes tirsdag – søndag.  
Om nødvendigt også mandag.  
Møder kan aftales telefonisk eller pr. e-mail.

Hjemmeside: [www.katolsk-vestsj.dk](http://www.katolsk-vestsj.dk)



## Skt Elisabeths Kirke 51081

### Organist:

Annelies van der Meer  
e-mail: [annelies\\_van\\_der\\_meer@hotmail.com](mailto:annelies_van_der_meer@hotmail.com)

### Formand for menighedsrådet:

Marymalar Elden  
e-mail: [eldenmarymalar@gmail.com](mailto:eldenmarymalar@gmail.com)

### Redaktør af sognebladet:

Birgit Bidstrup Jørgensen  
e-mail: [birgitbidstrupjoergensen@gmail.com](mailto:birgitbidstrupjoergensen@gmail.com)  
Indlæg til sognebladet modtages meget gerne!

