

Sogneblad

Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk

Sommer 2023

Herre, vi forkynnder Din død, vi priser Din opstandelse, indtil Du kommer i herlighed

Tager vi en tur i biografen eller i teatret, er vi ikke specielt opsat på hver gang at se den samme forestilling. En særlig betagelse af et bestemt værk kan måske få os til at gense noget, vi har oplevet før, men ellers efterlyser vi deltagelse i noget nyt. Ikke overraskende forventer vi, at forskellige kunstværker hellere skal bidrage til udvidelse af vore horisonter.

Og så kommer vi til Messe. Nogle - måske et par gange om året. Andre - et par gange om måneden. Andre - hver uge til Søndagsmesse. Og nogle enkelte - et par gange om ugen. Den fælles umiddelbare erfaring er, at Messens forløb er forudsigelig. Vi kender dens enkelte dele. Er vi lidt uopmærksomme, lægger vi måske ikke mærke til, at vi faktisk har lyttet til helt andre Bibeltekster end den forrige gang, og de salmer, vi har sunget sidst, er heller ikke de samme, som vi synger i dag.

Hvilket formål skal den konstante gentagelse af Messens fejring tjene til? Et af de væsentligste svar på det spørgsmål finder vi i titlen til denne refleksion: "Vi forkynnder Din (Herrens) død, vi priser Din opstandelse, indtil Du kommer i herlighed." Alverdens menigheder udbryder i den akklamation straks efter forvandlingen af brød og vin til Kristi Legeme og Blod. Vi bliver ved med at Jesu Skærtorsdagens handling. Og vi bliver ved med at gennemleve Jesu Langfredagsoffer. Og vi bliver ved med at fejre Jesus Opstandelse. Indtil Han kommer i herlighed. Men vender vi i så tilfælde ikke til den gammeltestamentlige praksis, hvor ypperstepræsten har gentaget ofringen år efter år (vi gør det bare endnu flittigere) ved at ofre blod, som ikke var hans eget (Hebr 9,25)? Mens Jesus kun behøvede at ofre sit eget Legeme



Skt. Elisabeth af Ungarn.
Ambrogio Lorenzetti (1319-1347)

og sit eget Blod én gang? Burde vi ikke holde os til denne ene gang? Gør vi ikke noget, som modsiger vor kristne tro på, at Kristus døde én gang for alle og opstod én gang fra de døde for at give os adgang til det evige liv? Hvorfor så mange gentagelser? Disse gentagelser betyder ikke, at Jesus gentager. Vore gentagelser skal ikke få Jesus til både at dø og opstå fra de døde utallige gange. Vore gentagelser bringer og placerer os inde i Jesu eneste korsoffer og opstandelse. Hver eneste gang! Dette er en gave i sig selv, at vi så ofte kan gøres delagtige i det ultimative udtryk for Guds kærlighed og frelsesgerning. Inddrager vi bevidstheden om, at der ikke findes tidspunkter i døgnets løb, hvor Messen ikke fejres et eller flere steder på jordkloden, får vi en ekstra erfaring af, at Kristi ene offer og Hans opstandelse sker (aktualiseres) konstant. Og vi er alle med i Kristi tanker i den forbindelse. Ved en aktiv deltagelse i Messens liturgi, er vi ikke udelukkende i Hans tanker, men Han gør os delagtige i sine handlinger.

Messen har som bekendt flere faste dele. Det er ikke min hensigt at omtale dem alle sammen nu. Jeg vil prøve i korte træk kun at koncentrere mig om nogle af dens eukaristisk relaterede elementer.

1. Offertoriet. I mange danske kirker visualiseres det ved, at nogle børn bringer hostier, vin og vand op til altret. Menighedens kollekt følger med. Her afbilledes hele menighedens, ja hele Kirkens deltagelse i Jesu

Kristi og apostlenes forberedelser til Den Sidste Nadver, som endvidere udtrykker Jesu ankomst til Golgata for at fuldføre den nye Påske. I den egentlige forstand bringer Jesus ikke kun brød, vin og vand, men sit eget Legeme og sit eget Blod. De forskellige deltagere i frembæring af offergaverne er en slags Simon af Kyrene, som hjælper Jesus med at bære kors; en slags Veronika, som tør nærme sig Jesus for at tørre Hans snavsede ansigt; på en måde Jomfru Maria og de øvrige disciple, som turde at ledsage Jesus indtil det sidste. Det drejer sig altså ikke kun om det nuttede ved, at nogle børn aktiveres, så de ikke bukkes under kedsomheden, selvom også det i sig selv er ret så vigtigt.



2. Afdækning af kalken – ikke kun en praktisk handling, men et billede på, at disciple bringer det usyrede brød ind til bordet i Nadversalen, afdækker det og gør det klart til, at Jesus kan forvandle det til sit Legeme. Dette er et udtryk for en fremvisning af Det egentlige Usyrede Brød, Jesus, som berøves sine klæder og gøres klar til korsfæstelsen.



3. Overraskende kommer mindet om Julemysteriet først nu: **"Som vandet blandes med vinen, forene Kristus os med sin Guddom, Han som blev ét med os, som Menneske"**. Meningen med både det og de øvrige mysterier er, at vi må forenes med Gud i Ham, som blev Menneske som vi.



4. Lovprisning af Gud forud for det fuldkomne offer – for Gud og sandelig for menneskers skyld: Messens præfation og hymnen: "Hellig, Hellig..." er deltagelse i de hymner og salmer, som Jesus og disciple sang på vej fra Nadversalen ud til Gethsemane Have.



5. ”**T**AG DET og spis alle deraf... TAG DET og drik alle deraf...” Frivilligt i total lydighed mod Faderen giver Jesus sit liv fo**r** os, idet Han dør på korset.



6. Kommunionen. Den **O**pstandne giver sig selv til os; Han opbygger vor tro og får os til at s**e** Faderen ved at vi ser Søn-
nen (Joh 14,9) og giver os muligheden for at røre Ham ligesom Thomas og blive et med Ham. Egentligt ved at lade sine skikkelser blive fortæret af os, aktualiserer Han Påskemysterier**n**e i hver enkelt kommunikant: Han dør for o**S**, så Han kan leve i os, som den opstandne.



7. Og vi so**m** n**y**skabte ved Han**S** Legeme og Blod sendes ud **t**il at dele d**e**t glædelige Budskab med and**r**e – **i**gesom Apostlene på Jes**u** Him**m**elfartsdag.



Med denne refleksion ønsker jeg alle en rigtig velsignet sommer.

p. Michal Bienkowski

Hvad får vi for den kirkeskat vi betaler?

I menighedsrådet har vi talt om, at mange nok undrer sig over, hvad de egentlig får for den kirkeskat, de betaler i solidaritet med vores kirke og menighed. Det kan godt virke uoverskueligt.

Nogle af os ved, at 40 % af det beløb, vi betaler, skal sendes videre til bispedømmet, og resten kan menigheden selv disponere over. At vi "mister" 40 % af det, vi betaler, lyder af rigtig meget, og det vækker modstand i nogle mod at være med i kirkeskatteordningen.

Men faktum er, at disse 40 % får vi også rigtig meget for. Se bare, hvad der sker, når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat:

- 600 kroner går tilbage til ens menighed
- 250 kroner går til præsternes lønninger
- 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder vedligeholdelse og drift af ejendomme

Det allervigtigste at vide, er, at den katolske kirke ikke modtager nogen form for økonomisk støtte fra den danske stat, ligesom folkekirken gør. Heller ikke til præsternes løn. I den katolske kirke får vi kun, hvad medlemmerne selv betaler i kirkeskat og gaver til at dække alle disse formål.

Præstens tjeneste har vi stor glæde af i vores menighed. Det er let at få øje på, at præsten fejrer messen for os tre gange om ugen, og han døber børn, vier ægtepar og begraver vores døde foruden at undervise nye medlemmer, firmander og par, der forbereder sig til ægteskab. Det er rimeligt, at vi bidrager til hans løn.

Pengene til vedligeholdelse og drift af ejendomme har vi også mulighed for at få en vis del i, når det gælder større og nødvendige udgifter til vores egne ejendomme, men den katolske kirke i Danmark må også have en administration og dække udgifter til biskoppens arbejde og til uddannelse af nye præster. Anderledes kan det ikke være.

De 60 % af den indbetalte kirkeskat, som menigheden selv får, har menigheden valgt vores menighedsråd til at disponere over, så vores menighed og vores bygninger og omgivelser bliver plejet bedst muligt. Derfor tænker vi også, at mange sikkert gerne vil vide mere om, hvad de er brugt til i de forløbne år.

Derfor har vi kigget tilbage i tiden til 2016 for at give et overblik over, hvad menigheden faktisk har fået for sin kirkeskat. Vi glæder os faktisk selv over det og synes, at det er ikke så lidt.

Vi har fået rigtig meget

I 2016 blev den store kaffemaskine i salen til 60 kopper udskiftet med en ny og præsteboligen blev malet og sat i stand, så præsten kan bruge den og evt. invitere sine gæster eller andre præster til at overnatte.

2017 bød på et meget stort projekt, nemlig maling af hele kirken. Vi fik også med frivillig hjælp fra menigheden malet salen, gangen og klokketårnet. Vinduerne i sakristiet og i undervisningslokalet ved siden af sakristiet blev udskiftet, ligesom døren i klokketårnet. 2017 var også året, hvor vinduer på hele 1. sal og hoveddøren til menighedssalen blev udskiftet. Vi måtte også skifte til et nyt nøglesystem og nye nøgler.

I 2018 blev der indkøbt 20 nye salmebøger. Den gamle terrasse foran sakristiet blev fjernet, haven omlagt med nye fliser, inkl. leje af gravemaskine, motorbør og container. Der blev opsat solfangere på taget til opvarmning af brugsvand og installeret ny elvandvarmer i præsteboligen. Gulvet i menighedssalen blev oliebehandlet af en professionel gulvmand, hvilket er meget dyrt. Endelig blev et nyt lektionar med læsninger til messen anskaffet.

I 2019 måtte vores gamle Vatikanflag udskiftes med et nyt, så vi kan flage ved store fester i kirkeåret og i vores kirke.

2020 bød på opsætning af luft til luft-varmepumper i menighedssal, udlejning og præstebolig. I år 2020 og årene op til havde vi også store udgifter til reparation af det gasfyr, der opvarmer kirken og salen.

I 2021 blev det nødvendigt at udskifte gasfyret med et nyt. Desuden havde vi fået klager over træk fra de høje vinduer i kirken, og derfor blev disse udskiftet med nye vinduer med termoglas i nye trærammer. Menighedsrådet håber, at de nye vinduer isolerer bedre og dermed bidrager til at spare på varmen. Men der var desuden udgifter til reparation af skader efter udskiftning af vinduerne i kirken

2022 var det år, hvor menighedsrådet anskaffede et sæt skinner, så kørestolsbrugere kan få adgang til menighedssalen. Orgelet måtte have ny motor, og sognesekretæren behøvede en ny pc. Der blev

indsat nye vinduer i klokketårnet og i gangen ved sakristiet og ny yderdør i udlejningen på 1. sal. Den dobbelte dør i klokketårnet blev også udskiftet.

I 2023 har vi fået udskiftet de seks små vinduer i siderne over alteret og to vinduer ved køkkenet i menighedssalen. Vi har også fået nye lysekroner i kirken, fordi det ikke længere var muligt at få pærer til de gamle, og det elektriske system i dem var forældet. Til gengæld har menighedsrådet vedtaget at skifte til et nyt forsikringselskab, så vi får mindre udgifter til forsikringer, men får samme dækning.

Ud over disse udgifter dækker menighedsrådet hvert år udgifter til receptioner i forbindelse med jul og påske, og hvert år skal orgelet stemmes.

Alle disse aktiviteter og forbedringer havde ikke været mulige at gennemføre uden de penge, som menigheden har betalt i kirkeskat. I menighedsrådet er vi taknemmelige for, at det blev muligt.

Ikke alt betales af kirkeskatten

De penge, der oprindeligt blev indsamlet til et højtaleranlæg i kirken, blev anvendt til nye træpersiener i Kirkens vinduer til solafskærmning, da menighedsrådet vurderede, at der var mere brug for dem. Projektoren i menighedssalen er skænket fra Magleås, og da vi havde den store vandskade i menighedssalen i 2019, blev en ny vandvarmer og nyt gulv i menighedssalen betalt af forsikringen. Menighedsrådet valgte et gulv, der tåler almindelig vask, så vi sparer den dyre vedligeholdelse med oliebehandling.

Vedligeholdelse og rengøring af kirke, bygninger og udenomsarealer er der ikke mulighed for at betale for via kirkeskatten, men fordi frivillige medlemmer af menigheden yder en stor og trofast arbejdsindsats, får vi det gjort. Vinduespudsning betales af overskud fra penge givet til fyrfadsllys og kaffe penge.

Lystræet til fyrfadsllys foran Maria-altret, vievandsdispenseren i våbenhuset, vievandsbeholderen i klokketårnet og nye alterduge er private donationer, som menighedsrådet takker for. Maleriet af den hl. Elisabeth i menighedssalen skænket af Elisabethsøstrene i Bad Kissingen. De nye hynder og knælepuder i kirkebænkene, som vi fik før julen 2022, blev finansieret gennem indsamling i menigheden.

Men vi har også store udfordringer, der venter med store omkostninger i fremtiden.

Hvad bringer fremtiden?

Faktisk er sognepræstens tre menigheder forpligtet til at bidrage til den bil, der gør det muligt for præsten at køre frem og tilbage mellem sin bolig i Slagelse og sine menigheder i Holbæk og Kalundborg. Derfor henlægger menighedsrådet hvert år et beløb til brug for anskaffelse af ny bil, når det bliver nødvendigt.

Vinduerne i søsterhuset og på 1. sal trænger til maling, og nogle vinduer i menighedssalen ud mod vejen må nok udskiftes. Menighedsrådet undersøger også muligheden for tilslutning til fjernvarme, såfremt Holbæk Kommune tilbyder det. Alternativt må vi undersøge muligheden for en luft til vand-varmepumpe til opvarmning af kirke og søsterhus, da gasfyr snart bliver udfaset. Det vil blive en stor udgift. For slet ikke at nævne, at der også kan komme udgifter til reparation af taget over kirke og søsterhus.

Alt i alt venter flere store projekter forude, så menighedsrådet glæder sig over al den velvilje, menigheden viser gennem den kirkeskat, vi modtager. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ansvar for at forvalte de penge, som gør det muligt, at vi kan have en velfungerende kirke og menighedshus til glæde for os alle sammen.

Hvis du vil vide mere om vores regnskab og om kirkeskat

Det er værd at huske, at det beløb, man indbetaler i kirkeskat, kan trækkes fra i den skat, vi betaler til staten. Så selvom den katolske kirke i Danmark ikke får nogen økonomisk støtte fra den danske stat, så får den enkelte katolik, der betaler kirkeskat, alligevel noget ud af det selv. Biskoppen anbefaler, at katolikker betaler 1 % af deres årsindkomst i kirkeskat – det betaler medlemmer af folkekirken også; men de får ikke fradrag, som vi gør.

Hvis du vil vide mere om kirkeskat, kan du læse her www.katolsk.dk/bispedmmet/stoet-kirken/skat

Vil du se et resumé af regnskabet for vores menighed for 2022, findes det på www.katolsk-vestsj.dk under fanen Nyheder/Referat fra menighedsråd/Holbæk menighed.

*På menighedsrådets vegne
Birgit Bidstrup Jørgensen*



Børneundervisning efterår 2023

Børn, der forbereder sig til deres første hellige kommunion (Annelies van der Meers hold) tilbydes undervisning efter kl. 15.30-messen hver lørdag uden for skoleferierne.

Børn, der har modtaget deres første hellige kommunion tilbydes undervisning på følgende datoer:

August	d. 19.
September	d. 2., 16., 30.
Oktober	d. 14., 28.
November	d. 11., 25.
December	d. 9.

Kateketer:

Annelies van der Meer (yngste hold):

e-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com

Birgit Bidstrup Jørgensen (ældste hold):

e-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.dk

Messer i Skt. Elisabeths Kirke

Ingen messe på søndage.

Lørdag:

Kl. 15.00 Barmhjertighedens rosenkrans

kl. 15.10: Guds Moders Rosenkrans

kl. 15.30 Søndagsmesse.

Onsdag kl. 17.30: Hverdagsmesse.

Torsdag kl. 08.00: Hverdagsmesse

Se opdateret kalender på www.katolsk-vestsj.dk

Her findes også opslag om andre arrangementer.

Kontakt

Sognepræst:

P. Michal Bienkowski

Frederiksgade 7

4200 Slagelse

Tlf. 58 52 06 45

mobil: 20 72 89 51

e-mail: bienkowski@katolsk.dk

P. Michal træffes tirsdag – søndag.

Om nødvendigt også mandag.

Møder kan aftales telefonisk eller pr. e-mail.

Hjemmeside: www.katolsk-vestsj.dk



Skt Elisabeths Kirke 51081

Organist:

Annelies van der Meer

e-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com

Formand for menighedsrådet:

Marymalar Elden

e-mail: eldenmarymalar@gmail.com

Redaktør af sognebladet:

Birgit Bidstrup Jørgensen

e-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.dk

Indlæg til sognebladet modtages meget gerne!

